



Het Schoonebeker schaap.

Regelmatig bevind ik mij in de diverse sporthallen in Drenthe om naar mijn geliefd spelletje te kijken. En net zo regelmatig valt het mij dan op, dat er bij de teams van Thriantha (zowel dames, heren en jeugdteams) op bepaalde momenten geen beleving of bezieling in het veld is. Wij laten ons dan als schapen naar de slachtbank leiden. Het resultaat is, dat wij dan weer een set of wat verliezen. Als coach zoek je dan naar een verklaring. Het kan natuurlijk van alles zijn. Aangezien ik geen psychiater ben, zoek ik het in een andere richting. Ik ga meer af op het letterlijke. Zoals eerder geschreven vind ik ons als schapen in het veld staan. Thriantha komt uit Schoonebeek. Dus ik ging te rade bij een schapenteler om achter de eigenschappen van het *Schoonebeeker Schaap* te komen. Volgens deze kenner zijn de volgende eigenschappen op het Schoonebeeker schaap van toepassing. Om geen onderscheid tussen de twee sexen te maken noem ik hem/haar maar *het*. *Het* is gauw tevreden (sober). *Het* is niet produktief (1 lam per keer). *Het* is een schaap voor liefhebbers (hobbyisten). *Het* is een dun smal met lange wol en het staat hoog op de poten. Alles overziende zijn er overeenkomsten. Je zou nu dus kunnen zeggen prima. Het is ons lot en wij leggen ons daar bij neer. Nee dus, zo schaapachtig zijn wij niet. Wij richten ons meer op ons voorslachtelijk gezegde : *Als er één schaap over de dam is volgen er meer*, of te wel voor de ongeletterden onder ons : Als één het voorbeeld geeft, volgen anderen. De oplossing is dus simpel. Wij schaffen per team een goed getraind schaap aan (ongeveer F.80,- per stuk). Hij geeft het goede voorbeeld en het team volgt.

Coach