



## "Vakantieperiode"

Nr. 8

Na een druk volleybalseizoen is de vakantie voor de trainer-coach en zijn familie een zegen. Geen trainingen voorbereiden. Geen stress voor de wedstrijden. Geen reacties na een verloren wedstrijd. En ga zo maar door. Heerlijk relaxed. Nee, lekker tijd voor jezelf. Vooral als je net als deze coach lekker bent uitgevlogen naar zuidelijke streken. Gegarandeerd mooi weer. Lekker ballen op de camping. Al hoewel, dit jaar dus niet ballen door die ellendige de elleboogblessure. Een week voor de vakantie opnieuw geopereerd. Nu dus wel stress. Gaan we naar het zuiden of niet. De chirurg vond het dus wel goed om naar het zuiden te gaan. Dit jaar verplichte rust. Lekker dobberen op een luchtbed op de rivier. Maar ook nadenken over het nieuwe seizoen. Je hebt de meiden belooft om direct na de vakantie je selectie bekend te maken. Keuzes op een rijtje zetten. Wie komen er in de selectie voor het eerste, wie gaan er na het tweede. Voor jezelf beslissingen nemen. Zo gaan we het doen. Heerlijk uitgerust kom je weer in Schoonebeek. Je weet hoe je het wil gaan doen. Je hebt je lijstjes klaar. Dan komt echter het spook waar een damestrainer-coach van gruwt. Het telefoontje met de mededeling van een van je speelster: "Trainer, ik moet je iets vertellen." Ik weet al weer hoe laat het is. "Ik ben in verwachting." Oprecht zeg je: "Meid van harte gefeliciteerd." In je hart denk je echter: "Shit." In een flits ga je alle voor jezelf genomen beslissingen langs. Je vakantiedenkwerk is zo op het oog voor niets geweest. Je zult alles bij moeten sturen. Alhoewel?

Daar heb jij echter niets mee van doen Marga. Voor jouw gezinnetje vind ik het perfect. Ik wens jullie vanaf deze plaats dan oprecht veel geluk met je toekomstig Thrianthaantje.

Coach