



## Winter

Nr. 14

Hoera ! Als jullie dit lezen, is de winter afgelopen. Wat een geluk voor mij. Wat haat ik de winter. Alleen het woord al. Wat straalt dat voor mij een negativiteit uit. Volgens het woordenboek is de winter het koude jaargetijde. En op het noordelijk halfrond is de winter van omstreeks 21 december tot omstreeks 21 maart. Aan deze omschrijving kun je al zien, dat de winter onbetrouwbaar is. Van omstreeks ... tot omstreeks..... De juiste periode en duur is niet eens precies vast te leggen. Nee, de winter levert alleen maar ellende op. Voor volleyballers en coaches. Blessures, diepe sneeën in onderbenen, tengevolge van een plezierig schaatstochtje. Het gevolg twee weken niet ballen. Geef mij maar de zomer. Alleen de klank al. Zomer. En dan de zon. Prachtig. Nee, voor mij geen winter. Ik respecteer iedereen, die de winter prachtig vindt. Er is zelfs een hele volksstam, dat kickt op de winter. Deze volksstam (de Friezen) organiseert zelfs een tocht langs elf steden. Volgens mij doen zij dit om één keer per jaar in het nieuws te komen. Zoals Drenthe de gemeente Emmen heeft, zo heeft Friesland de elfstedentocht. En zelfs de winter is voor het koudste volk onbetrouwbaar. De strengste winter van de eeuw (honderd jaar) en nog geen elfstedentocht. Een groter bewijs van zo'n rot jaargetijde is er toch niet. Nee, ik vind maar één ding goed aan de winter en dat is zijn einde.

Coach