



Bruidspaar " Wilpshaar "

Nr. 17

Op zomerreces in Zuid-Frankrijk schrijf ik toch nog een column. Een speciale column, bedoelt voor een dubbel speciale speelster in mijn team. Zij gaat namelijk trouwen en ze is in verwachting. Dit laatste gaat mij als coach aan het hart. De reden is al bekend. Als coach heb je natuurlijk ook verstand van trouwen. Je hebt immers overal verstand van. Dus coach, wat is trouwen eigenlijk. Ik kan hier superlatieven voor bedenken. Dat doe ik echter niet. Dat laat ik aan de Fransen over. Zie maar hoe zij dat in het Frans doen op bijgevoegde kaart. Met behulp van een woordenboek krijg je dit inzicht ook in het Nederlands. Hoe ze het op z'n Frans doen, hoef ik jullie niet meer te leren. Het resultaat zal er binnenkort zijn. Op 12 juli kan ik niet op jullie bruiloft zijn. Dit wordt echter opgelost door hier een "kleine" bruiloft te vieren met de eigen familie en de coach van Heren 1 met zijn familie. We coachen en toasten dan wat af. Vanuit een zonnig Frankrijk wensen wij jullie een geweldige trouwdag en een voorspoedig huwelijk. Op "onze" bruiloft in Frankrijk nemen wij er nog een paar.

Coaches (+ familie)