



Column van een Coach

Kopij.

Nr. 24

Op tweede Paasdag stond ik op het voetbalveld te genieten van het in mijn ogen nog steeds edele voetbalspel. Er zullen mensen zijn die er anders over denken. Die kijken volgens mij dan waarschijnlijk meer naar de randverschijnselen dan naar het spelletje zelf. Voor mij blijft het een edel spel. Op het veld raakte ik aan de praat met nog een paar volleyballers en opeens valt het woord Netwerk. Tevens werd de datum 1 april genoemd als deadline voor de kopij. Verrek dat is morgen al en ik heb nog geen letter op papier. Dus na het voetbal kijken gauw achter de machine om dit stukje te fabriceren. Op deze paasdag wil ik niet zeiken over kantinemensen, elfstedentochten, principes of andere onrechtmatigheden. Na mijn laatste epistel kreeg ik in de kantine in de gaten, dat de pennevruchten van de coach een grote leedsichtheid onder de leden hebben. Ik wil deze leedsichtheid vanuit de paasgedachte graag positief gebruiken. In de rubriek "Van de redaktietafel" lees ik regelmatig een oproep om kopij. Omdat de leden mogelijk niet weten wat het woord "kopij" betekent heb ik de betekenis opgezocht in mijn Kramers woordenboek. Kopij betekent: "stof voor artikelen in een krant, tijdschrift of Netwerk". Als ieder team voor elke uitgave een clubbladpagina (A5=1/2A4) adopteert zijn dat al 16 pagina's. Adopteren betekent hier dus kopij inleveren. Neem daarbij de vaste rubrieken en het wedstrijdprogramma en ons clubblad is een lezenswaardig geheel. Dus in plaats van te "sssstten" in de kantine de pen gegrepen en de redactie overladen met kopij. De uitslagen op het voetbalveld waren wisselend. De A-junioren wonnen met 3-0 en het eerste van Minjak verloor hun wedstrijd met 2-3.

Coach.