



Huilen en lachen.

Nr. 26

De trouwe lezers van de coach weten, dat ik mijn teksten altijd opluister met een pakkend plaatje. Dit komt mijns inziens door mijn vermogen om in beelden te denken. De hierboven geplaatste afbeelding verbeeldt de gemoedstoestand van de coach in twee situaties. Een variant op "ons aller Jantje" luidt dan ook in deze aangepaste versie: "Coachje huilt en coachje lacht". Het was voor mij stilletjes huilen als coach in de maand januari, toen Jacqueline vertelde, dat zij zwanger was en de rest van het seizoen niet meer zou ballen. De verwachting was, dat zij eind juli zou bevallen. Dus eind september weer in training. Begin juli was het breeduit lachten voor de coach. Namelijk drie weken eerder dan verwacht was het feest in huize Streutker. Zoals de Fransen hun nationale feestdag op 14 juli hebben (Julliet Quartorze) hebben de Vlieghuizers hun nationale feestdag nu op 8 juli (Julliet Huit). In de vroege morgenuren werd hun troonopvolgster **Lieke Marjolein** geboren. Dit is de tweede baby van dames 1. Mijn adviezen gegeven bij de eerste dames 1 baby (gebruiksaanwijzing en Dr. Spockboeken) geldt ook voor jullie en daarom herhaal ik die niet weer. Langs deze weg wil ik Koen en Jacqueline van harte feliciteren met hun wolk van een dochter en ik hoop, dat jullie veel geluk en blijdschap met elkaar mogen beleven. Ik hoorde eens iemand zeggen, dat een kleinkind de rente van het kapitaal was. Daarom hoop ik dat de grootouders nog lang van de rente mogen genieten. In het bijzonder onze trouwe supporter opoe Lanjouw.

Coach.