



Column van een Coach

Computer-crash

Nr.28

Een paar jaar geleden kocht ik in het kader van een PC-privé project een computer. Het nieuwste van het nieuwste. Ook voor het volleybal gebruikte ik de computer veelzijdig. Administratie van stratenvolleybaltoernooi, trainerscursus, trainingen uitwerken, gegevens van tegenstanders en eigen speelsters bewaren. Ook de column maakte ik op de computer. Het grote voordeel van de computer is, dat je al het gemaakte werk op een zgn. harde schijf kunt opslaan en niet in allerlei dossiermappen hoeft te bewaren. Tot de vorige column ook geen enkel probleem. Alles werkte voortreffelijk. Om met de tijd mee te gaan breidde ik vorige week de computer uit. CD-rom, multimediaset, grote harde schijf en meer van dat gedoe. Om nog sneller te zijn ging ik over op Windows 95. 's Avonds installeerde ik de hele rim-ram en vol trots toog ik aan het werk. 's Middags maakte die trots echter plaats voor vertwijfeling. Het computernoodlot had keihard toege-slagen. Ik kon niet meer bij mijn bestanden op de harde schijf. Ook een bezoek aan de deskundige loste niets op. Alles was weg en bleef weg. Jaren werk naar de (Kl....) haaien. De computerfreaks zullen zeggen, geen paniek. Haal je diskettes met reservebestanden en het is weer voor elkaar. Nae dus. Geen back-up. Ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Deze coach is het eerste nieuwe bestand. Het voordeel van deze ramp is, dat ik ook alle rommel kwijt ben, waar ik eigenlijk geen afstand van kon nemen. Daarom luidt mijn advies aan een ieder, die eens in de zoveel tijd in zijn leven opnieuw wil beginnen: **Maak geen back-up's**

Coach