



Nr.30

Achteraf

Rond de jaarwisseling had ik de luxe om bijna twee weken vrij te zijn. Ik begon deze vrije dagen met het afwerken van een aantal uitgestelde thuisklussen. Vervolgens vulde ik deze dagen met luicren, bijlezen en TV kijken. In deze tijd van het jaar krijg je dan vooral jaaroverzichten van het nieuws, sport, hitlijsten en dergelijke. Hierdoor wordt jezelf ook gedwongen om je gedachten hierover te laten gaan. Ik kwam tijdens dit mijmeren tot de ontdekking, dat wij de laatste jaren in Nederland heel sterk zijn in wat ik maar de "negatieve achterafcultuur" noem. Achteraf is volgens het woordenboek "na afloop". Na afloop van een bepaald iets wordt dat iets dan tot in den treure van alle kanten bekeken. In mooi Nederlands heet dit beschouwen. Bij dit achteraf beschouwen worden er hele volksstammen deskundigen en experts op los gelaten. En o wonder er wordt altijd iets negatiefs gevonden. Ook al zitten er nog zoveel positieve dingen in het negatieve wordt vervolgens breed uitgemeten in de media. Als je een fles op tafel zet die gedeeltelijk is gevuld met water en je kijkt hierna, dan zal de achteraf beschouwende deskundige je vertellen dat deze fles half leeg is. Ik kijk naar deze fles en kom tot de ontdekking dat deze fles gelukkig nog half vol is. Je merkt dat ik mijn vrije dagen erg filosofisch heb doorgebracht. Mijn voornemen voor 1998 is daarom ook om niet mee te doen met dit achteraf gelever. Achteraf kijk je een koe in de kont, zoals hierboven is uitgebeeld. Als een beschouwende lezer na afloop van deze column het plaatje beter bekijkt, dan zal hij tot de ontdekking komen dat het afgebeelde beest geen koe maar een stier is. Ik zit daar echter niet mee. Om echter ellenlange discussies en ingezonden brieven te voorkomen met de beschouwende lezers pas ik dit spreekwoord wel voor hen aan. Achteraf kijk je ook een stier in de kont.

Coach