



Nr.31

### **Telefoonterreur.**

Net na het eten gaat de telefoon. Nadat ik mij heb gemeld, krijg ik via de stem van een jonge vent de vraag voorgeschoteld, of ik ook belangstelling heb voor een pensioenvoorziening. Ik geef hem fatsoenlijk te verstaan, dat ik reeds ben voorzien. Vervolgens krijg ik een stormvloed van woorden over mij heen, dat ik nu toch vooral op zijn aanbod in moet gaan. Ik geef hem nu iets minder fatsoenlijk te verstaan, dat ik al ben voorzien. Nu is het helemaal raak. Ik krijg nu te horen, dat ik vooral op zijn aanbod in moet gaan, omdat ik anders mijn pensioen wel helemaal kan vergeten. Dit is een voltreffer. Hij heeft echter de pech, dat ik in het bezit ben van een geweldige woordenschat. En in niet mis te verstane woorden geef ik hem te kennen, dat hij de pot op kan met zijn pensioenvoorziening en dat hij als hij niet gauw de hoorn oplegt, hij in het geheel niet meer van zijn jonge dag kan genieten, laat staan van zijn oude dag. De laatste tijd zijn zulke telefoontjes schering en inslag. Volgens mij is dit je reinste telefoonterreur. Ongewenste reclame kun je voorkomen door een sticker op je deur te plakken. Een sticker op je telefoon helpt niet. In mijn toekomstdromen zie ik beelden van telefonische pensioenenverkoopers, die door hun eigen telefoon worden aangevallen, zo gauw zij het woord "pensioenfond's" gebruiken. Als zij dan in paniek hun woning uitrennen worden zij achtervolgt door hun gsm'tjes. Dit zou ook een perfect middel zijn tegen een andere telefoonterrorist. De zgn. hijger. Mijn mooiste droom in dit verband is een hijgende pensioenenverkoper.

*Coach*