



Column van een Coach

## Jaarwisseling.

Nr. 39

Donderdagavond, 31 december 1998. In plaats van de gebruikelijke trainingsarbeid met dames 1, zit ik nu te wachten op de klok van twaalf uur. 1 x in de twee jaar vier ik de jaarwisseling in huiselijke kring. Het andere jaar ben ik de bok. Ik moet dan werken. Als je mij op de man af vraagt welke avond of nacht ik prefereer dan kan ik daar nog niet direct een antwoord op geven. Je moet dan een aantal zaken tegenover elkaar zetten. Thuis zittend de tijd dodend met een goede conferentie onder het genot van een lekker glaasje heeft zo zijn voordelen. Met een aantal collega's in je eigen bewakingsgebied de jaarwisseling goed te laten verlopen is natuurlijk ook perfect. Als je in het eerste geval uiteindelijk vroeg in de morgen met een redelijke slok op in bed zeilt en een paar uur later met pijn in het haar wakker wordt, dan weet ik heel zeker wat mijn voorkeur heeft. Mijn voorkeur gaat dan toch duidelijk uit naar een nacht hard werken en daarna nuchter in bed stappen. Vooral als het een jaarwisseling is geweest met weinig trammelant en vernielingen. Ik wil toch nog even terug komen op de afgelopen jaarwisseling. Vlak voor het naar bed gaan, liet ik nog gauw onze hond even uit. Samen met de hond langs de weg slingerend (door de nodige glaasjes benaderde ik op dat moment toch enigszins de hoogbejaarde leeftijd van onze Duke) trok op een gegeven moment een aan een boom gespijkerde aanplakbiljet mijn aandacht. Vanaf het papier staarden drie Schoonebeker schonen mij stralend aan. Dit waren Margreet R., Rianne E. en Renate K. Onder de namen en foto's stond de oproep: "Wie helpt ons aan de ware?". Omdat mogelijk de meeste "waren" 's nachts geestelijk niet in staat waren om deze aanplakbiljetten goed te lezen en de nood bij deze dames blijkbaar zeer hoog is, wil ik graag in deze column aandacht vragen voor hun oproep. Ik hoop dan ook, dat zij in dit jaar de ware mogen vinden. Omgekeerd mag natuurlijk ook, dat de ware hen mag vinden. Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik om mede namens mijn vrouw een ieder een gezond en sportief 1999 toe te wensen.

Coach