



Beste volleyballers.

Ook de coach is gevallen voor het nieuwe medium. Ik heb 50x een coach geschreven op de ouderwetse manier. Een plaatje en een verhaaltje. Vanaf heden zal ik proberen om via een email iets van mij te laten horen. Het probleem is echter wel, dat ik dit allemaal zo kort mogelijk moet weer geven. In het Duits hebben ze daar een spreekwoord voor. Die beschrenkung zeigt der meister. Aangezien mijn mail iets is met een nieuw medium zoek ik het in iets anders. Ik ben sinds kort in het bezit van het SMS woordenboek. In dit boekje ter grote van een postzegel staan een schat aan verkorte kreten. Als voorbeeld: BIL = band is lek; BG = bus gemist; ZzenM = ziek zwak en misselijk. Je kunt ook cijfers en letters gebruiken volgens dit boekje. W8 = wacht; FFw88 = even wachten; L8 = lacht. Het kan ook nog op een andere manier. Vandaar sluit ik af met het volgende: 8-()#>.

Cch