

Van: Coach@NetVolley.nl (Coach)

Aan: Thiantha@Volleybal.Dr

CC:

BCC:

Onderwerp: **Incognito** **Nr. 3**

Beste Volleybalvrienden,
Eens per jaar ben ik niet meer mijzelf. Ik treedt eigenlijk buiten mijn eigen ik. Niet dat ik dan als een soort Jomanda door het leven ga. Nee, verre van dat. Aan het begin van de maand december meldt ik mij 's morgens om 08.00 uur op een zeer geheim adres in onze gemeente. De zonnewering van de voorkamer wordt zeer zorgvuldig tot de laatste lamel gesloten. Nadat mijn baas voor die dag aan een metamorfose is onderworpen, wordt ik door een tweetal vrouwen onder handen genomen. Hoe langer het duurt hoe minder ik mij zelf herken. Wat een zwarte huid en een mooi kostuum al niet kan bewerkstelligen. Samen met mijn baas ga ik uiteindelijk onherkenbaar op stap. Elk jaar verheug ik mij weer over die verbaasde, angstige en glanzende kinderoogen van de jongste groepen van de basisschool. Zij moesten eens weten. Nogmaals vanaf deze kant een voorspoedig 2002.

Coach