



## *Op het Randje van ... Fantaseren.*

Vanmorgen las ik een stukje in de krant met als kop: Baggerschip zuigt lichaamsdeel op. Bij deze kop kreeg ik al allerlei fantasieën. Welk bemanningslid was hier bij betrokken? Welk lichaamsdeel? Dus geprikkeld door mijn eigen fantasie begon ik het bericht verder te lezen. “Een Nederlands baggerschip heeft een deel van een lichaam opgezogen tijdens werk in de haven van Hamburg. In het baggerapparaat zaten een voet, een deel van een broek en een sok. In de broek zat een portemonnee met persoonlijke documenten. De politie meldde verder, dat het waarschijnlijk om een 53 jarige man uit Hamburg gaat. Hij was in januari van een steiger in de rivier de Elbe gevallen”. Tot slot eindigde dit stukje met de zin: “Zijn blindengeleidehond bleef op de oever”. Vooral die laatste zin laat veel ruimte voor fantasie. Ik krijg in eerste instantie het idee, dat de hond een slecht tehuis had en op deze manier wraak heeft genomen. Je kunt ook denken aan het verhaal van de vrouw, die vol vertrouwen in haar navigatie bij een pont de rivier in reed. In dit geval had de man echter niet het volste vertrouwen in zijn hond, die voor de rivier stopte, maar de man toch door liep. Je ziet er zijn allerlei scenario's te bedenken. Het blijft ook mijn fantasie prikkelen.

***Coach***