



Het begin.....

Afgelopen week valt **NETWERK** op de deurmat. Als rechtgeaarde Thrianthaan (het is immers ook Birma - Birmaan) storm je naar de gang om je verenigingsvoer tot je te nemen. Na een eerste vullingsbladzij te hebben doorgewerkt, kom je bij de redactiepagina. Je merkt hier heel duidelijk, dat er verschil is tussen een bladzij en een pagina. Een pagina werk je ook niet door, maar die lees je. Na deze pagina te hebben gelezen, heb ik de overpeinzingen van de redactie op mijzelf van toepassing gebracht. Ik ben in eerste instantie veranderd in een denkend lid en ben bij mij zelf te rade gegaan. Mijn eerste conclusie was, dat ik een levendig en gevarieerd clubblad wel zag zitten. Mijn tweede conclusie was, dat ik niet tot de categorie "niet-kunners" behoor. Ik kan het dus wel. De uiteindelijke conclusie was dat ik tot de categorie "afschuivers" behoor. En dat wil **IK** dus niet. Vandaar dat met ingang van **Netwerk**, nr.8, 3e jaargang, de redactie een pagina (let wel een pagina) voor mij kan reserveren. Mijn bijdrage zal in de vorm van een **Column** worden verzorgd. Om iedereen duidelijk te maken wat een column is, heb ik het **Kramers Nieuw woordenboek** geraadpleegd. Volgens dit boekwerk is een **Column** : een geregeld verschijnende, gesigneerde bijdrage in een dagblad of tijdschrift, waarvan de schrijver (de columnist = ik dus) een grote vrijheid heeft in keuze en behandeling van zijn onderwerpen. De naam van mijn column is : "Op 't randje van het net". Ik zal proberen allerlei verenigingsperikelen, nieuwtjes of zo maar wat in mijn column te verwerken. Oh, ja dit stuk moet ook nog gesigneerd.

Coach