



Embleem

Nr. 15

Laatst was ik aan het volleyballen en ik droeg een wit shirt waarop het embleem van de vereniging op stond. Een kind vroeg mij, wat dat voor een ding was en waarom ik dat voorop mijn shirt had. Nu had ik in het verleden reeds een studie naar het beestachtig embleem van de vereniging ingesteld. Ik kwam toen tot de ontdekking, dat het een adelaar was en voor kwam in het wapen van de gemeente Schoonebeek. In officiële termen *een adelaar van keel (=rood)*. De link naar Schoonebeek is daarmee gelegd, maar de link naar het volleyballen ontgaat mij geheel. Ik heb nog nooit een adelaar zien ballen. Althans met een volleybal. Zelfs de gemeente heeft een aantal jaren geleden naast het gemeentewapen een moderne huisstijl aangeschaft. Omdat de nieuwe gemeente straks samegevoegd de nieuwe naam : "**SCHOON-EMMEN**" heeft, lijkt het mij een goed idee om de adelaar, maar aan deze gemeente over te doen als bewaker van ons gemeenschapsgeld en als vereniging met een modern embleem voor de dag te komen, waaruit blijkt, dat wij een volleybalvereniging zijn, waar wij trots op zijn. Waar wij met dat nieuwe embleem vooruit komen. Mogelijk dat er ook stickers, speldjes e.d. gemaakt kunnen worden. Herkenbaar als een rasechte gezellige Thrianthaan. Welk helder, handig, fantasievol Thriantha-lid durft de uitdaging aan om een flitsend en modern, maar Thrianthaans waardig embleem te ontwerpen.

Coach