



Column van een Coach

Baby.

Nr. 21

Ik wil met een vraag beginnen. Wat is 3640 gram en 50 cm lang? De vissers onder jullie krijgen waanbeelden van vissen. Het iets gevulder medemens denkt aan afvallen. De coach denkt, vanuit de gedachtengang als coach van dames 1, eindelijk. Twee mensen binnen de Thrianthafamilie denken ook eindelijk. Niet zo zeer vanuit de gedachtengang van de coach, maar meer in de trant van: man, vrouw, liefde, de bloemetjes en de bijtjes, de zaadjes, het eitje, negen maanden, vader, moeder, gezinnetje. In de buik groeide dit mensje. Niemand wist wat het was. Was het een meisje of een jongetje. De meiden en de coach van dames 1 waren belangstellend vanaf het eerste moment, dat het bekend was, dat zij in verwachting was. Van wedstrijd tot wedstrijd zagen wij haar groeien. En 4 december 1996 was het zo ver. Op het kaartje staat: Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van *Thijs Jan Johannes*. Thijs is geboren op 4 december 1996 weegt 3640 gram en is 50 cm lang. Hun Thijs heeft nu een plaats in hun gezinnetje. Zij is opeens een M & M. Moeder & Maitresse. Voor mij komt zij langzamerhand weer in beeld als een S, oftewel Speelster. Als coach en vader wil ik jullie nog twee adviezen geven. Zoek alsjeblieft nog even goed in de verpakking naar een gebruiksaanwijzing. Dit ben ik namelijk vergeten. Het gevolg is, dat ik zo nu en dan de neiging heb om het nageslacht achter het behang te plakken. Het tweede advies is om alle boeken in de trant van Dr. Spock het huis uit te flikkeren. Deze boeken slaan nooit op jullie kind. Hij loopt namelijk nooit volgens het schema van deze boeken. Ginie en René van harte gefeliciteerd met jullie Thijs en ik hoop, dat jullie nog veel geluk met elkaar mogen beleven.

Coach.