



Column van een Coach

“Kantinemensen”.

Nr. 23

Het is algemeen in het Drentse volleyballand bekend dat de tegenstanders van heren 1 en dames 1 van Thriantha met lood in hun schoenen naar Schoonebeek komen. Dit komt door de situering van het veld waar de wedstrijden worden gespeeld. Het veld ligt evenwijdig aan de kantine. En hier ligt de oorzaak van de optredende loodvergiftiging bij de tegenstander. In de kantine zitten en staan veel mensen, die hun team een goed hart toedragen en graag zien dat hun favorieten winnen. Hier is niks mis mee. Onder deze mensen heb je een grote verscheidenheid. Je hebt “kantinemensen”, die rustig naar de wedstrijd kijken en intens en stil van het spelletje genieten. De zogenaamde toeschouwers. Die belonen de sporters van beide teams met applaus voor een mooie actie. Dan heb je “kantinemensen”, die naar de wedstrijd kijken en hun favoriete team op een sportieve manier aanmoedigen. Zij geven aan hen alle steun. De zogenaamde supporters. Met deze categorieën is niks mis. Zij benaderen het spel positief. Ik wil het in deze column graag over een derde groep “kantinemensen” hebben. Dit is een groep die roept en schreeuwt tot de tegenstander en de scheidsrechter. De zogenaamde toeschreeuwers. Deze mensen zien het altijd beter dan de scheidsrechter. Zij weten het (meestal zonder scheidsrechtersdiploma) ook nog altijd beter dan de fluitist(e). Dat zij het beter zien en weten is nog tot daar aan toe. Het probleem is echter dat zij volgens mij niet weten wat zij er allemaal uitkramen. Mogelijk dat het gebruik van Grolsch hier invloed op heeft. (Mogelijk toch weer Amstel) Als coach hoor ik het allemaal aan. Ik moet eerlijk bekennen dat ik mij de laatste wedstrijden schaam voor hetgeen er vanuit de kantine de zaal wordt ingeroepen. Na afloop van de wedstrijden maak ik mijn excuses voor dit gedrag. Ik wil graag dat mijn team ook in de toekomst wordt aangemoedigd. Echter wel op een sportieve manier. Mijn team en ik willen graag met opgeheven hoofd de scheidsrechters en de tegenstander kunnen bedanken. Ik hoop voor de toekomst een sportief en fair support van de “kantinemensen”.

Coach.