



Zwarte Piet.

Het is alweer een paar weken geleden, dat Sinterklaas samen met zijn werknemers in Nederland is gearriveerd. Zoals gebruikelijk in ons liberaal landje laaide de discussie weer hoog op over de kleur van de Pieterbazen. Pure discriminatie. Onderdrukking van het zwarte ras. Coach vindt dit allemaal geleuter. Hij doet niet mee aan deze discussie. Dat is hem nog geen druppel inkt waard. Wel wil hij de Thrianthafamilie voor eens en altijd uitleggen waarom de knechten van Sinterklaas zwart van kleur zijn. Ik doe dit uit hoofde van mijn deeltijdbaan bij Sinterklaas. Er is totaal geen sprake van discriminatie. Zoals iedereen van jong tot oud weet, worden de pakjes niet door de snelservice van de PTT, Wehkamp of Neckerman, maar door de Pietermanknechten in huis bezorgd. Zij brengen de pakjes via de schoorstenen. Doordat de schoorstenen niet regelmatig worden geveegd, worden de Pietermanknechten zwart. Ga maar bij jezelf na, als je duizenden zulke schoorstenen treft, dan worden je gezicht en handen diepzwart van kleur. Dit overkomt ook de schoorsteenvegers uit vroegere tijden. En deze beroepsgroep wordt toch ook nergens in verband gebracht met discriminatie. Ik stel daarom voor om binnen de Thrianthafamilie de Sinterklaasgedachte in ere te houden, zoals die al eeuwen bestaat. Dus met een witte Sinterklaas en Zwarte Pieten. En het in deze vorm aan ons nageslacht door te geven. Ik wil zelfs zover gaan om dit Sinterklaasverhaal tijdens een training aan de meiden van dames 1 te vertellen. Vooral omdat zij als moeders van onze toekomstige Thriantha zonen en dochters de eerst aangewezenen zijn om deze traditie in stand te houden en door te geven. Verder wens ik de lezers Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1998.

Coach