



Column van een Coach

### Zilveren bruiloft.

Aan de vooravond van het grootste 25 jarig Schoonebeker huwelijksfeest ooit, moet ik iets bekennen waar ook mijn vrouw bij betrokken is. Wij hebben een driehoeksverhouding met Joke en Dries. Deze verhouding is begonnen in **Schoonebeek** en duurt nog steeds voort. Ik leerde Dries kennen via het volleybal. Wij speelden toen samen in het roemruchte team van heren 3. Bij dit team was een uitzonderlijk balans aanwezig tussen sport en sociale binding. Het oplossen van de wereldproblemen na de training was uniek. (Het huismerk was toen nog Amstel). Ook de vrouwelijke achterban was bij die sociale activiteiten betrokken. Via de toenmaligehoofdsponsor "Brand Harm" waren wij in staat om alle alcoholische produkten van Berentzen in Haseltine uit te proberen. Het grote assortiment drank bezorgde ons na afloop koppijn. **Terschelling** maakt ook deel uit van deze driehoeksverhouding. De afsluiting van het wedstrijdseizoen van oud heren 3 (nog steeds). Het excuus is de deelname aan het Meitoernooi op zaterdag. Op vrijdagmorgen wordt al vroeg afgereisd naar het eiland. Overdag culturele rondleidingen. 's Avonds eten bij miss Friesland in de Boschplaat. Vervolgens het hoogtepunt voor Joke. Een avondje Hessel in de Groene Weide. De dierbare gesprekken tot diep in de nacht. Zaterdags na een hele dag ballen, dineren, weer Hesselen en uiteindelijk zondags moe maar voldaan en altijd bruin verbrand weer naar huis. In het verlengde hiervan ligt het bezoeken van de concerten van Hessel in Ahoy en Thialf. En de afsluitende hoeh is **Frankrijk** oftewel **Millau**. In diverse columns heb ik reeds verslag gedaan van onze Franse avonturen. Vooral van de feesten, die wij in Frankrijk op de camping organiseerden, omdat wij daar zelf niet live bij aanwezig konden zijn. Het huwelijksfeest van Ginie. Het kraamschudd'n vorig jaar. Een ander hoogtepunt was het winnen van een gouden cup tijdens het beachvolleyballen op z'n frans op veertien juli. Ook ons gezamenlijk beachvolleybalweekend aan het Ermerstrand mag hier niet onvermeld blijven. Ook dit jaar weer Ermerstrand, Terschelling en Frankrijk. Joke en Dries niet in hun vertrouwde oranje vouwwagen, maar in een kast van een sleurhut. Na deze erotische bekentenissen kan ik nog maar een ding concluderen. Wij zijn ontzettend blij met deze driehoeksverhouding en ik reserveer nu al vast ruimte voor mijn 259e column met de titel: "Gouden bruiloft"

Coach