



Column van een Cosch

Duitsland.

In deze column wil ik iets vertellen over een ervaring, die mijn wereldbeeld uit het verleden, n.l. de Oost-West verhoudingen, behoorlijk heeft bijgesteld. Afgelopen week was ik voor mijn werk op een internationale seminaar in Duitsland. Hieraan namen 32 politieofficieren uit 13 landen deel. Deze cursus was georganiseerd door de Duitse politie en was bedoeld om meer inzicht te krijgen in de werkwijze van de Duitse politie. Om dit te bereiken gingen wij op werkbezoek bij verschillende korpsen. Eén van de korpsen, die wij bezochten was het korps van Eisenach. Een stad in de deelstaat Thüringen, uit de voormalige DDR. De stad is o.a. bekend door het kasteel de Wartburg. Aan de poort van dit kasteel spijkerde Luther zijn 95 stellingen. Hier hadden wij een gesprek met een vrouwelijke en mannelijke collega. Zij werkten bij de politie voor de val van de muur. Via de media had ik een erg negatief beeld van het oosten. De partijbonzen waren schoften en strontrijk. Zij onderdrukten en indoctrineerden de bewoners. De bevolking was arm. Zij wilden dolgraag bevrijd worden van het juk. Uit de gesprekken bleek mij echter iets geheel anders. Het systeem zoals zij het noemden zorgde uitstekend voor zijn bewoners. Het salaris was weliswaar laag, maar de kosten stonden hiermee in verhouding. Een driekamerflat deed 86 mark in de maand. De gezondheidszorg kostte de bewoners niets en was grondig georganiseerd. Alles werd door vaders staat geregeld. Ook het schoolsysteem was goed georganiseerd. Het nadeel was, dat alles werd gecontroleerd door de partij. Vanuit dat oogpunt waren zij blij met de val van de muur. De gevolgen voor de bevolking waren daarna vanuit materialistisch oogpunt gezien verschrikkelijk. Alles wat met de vroegere staat had te maken werd zonder pardon afgeschaft. Ook de eerder opgenoemde goede dingen. Alles werd gekopieerd vanuit West-Duitsland. Alle schoolboeken werden vervangen. Zelfs rekenboeken. In mijn optiek blijft 1+1 altijd 2. De schoolkinderen vielen daardoor in een groot gat. Alle politiehonden werden bijv. afgemaakt. Ook zeer gespecialiseerde speurhonden t.w.v. F.50.000,- enz. Nu nog steeds is er een achterstand. De politieambtenaren krijgen t.o.v. hun collega's in het voormalig West Duitsland nog steeds maar 86% van het maandloon. Als liefhebber van spionageromans vind ik persoonlijk de val van de muur een ramp. Er worden volgens mij nu geen goede spionageboeken of -films gemaakt. "My name is Bond, James Bond" had toch een zekere charme.

Coach