



Column van een Coach

Rondvraag

Nr. 42

Afgelopen 22 maart was het weer zover. De jaarlijkse ledenvergadering van Thriantha. Onze ervaren voorzitter regisseert met vaardige hand het bestuursgedeelte. Zaken als notulen vorige vergadering, ingekomen stukken, jaarverslag, financiële verslagen, begroting en bestuursverkiezing worden vlot weggetimmerd. Onze schatkistbewaarder Egbert wordt o.a. opgevolgd door onze G.J. "Duisenberg". Na de mededelingen van het bestuur, die er niet waren, komt voor mij altijd weer het klapstuk van de avond. DE RONDVRAAG. Hiervoor ga ik (tussen ons gezegd en gezwezen) na deze bijeenkomst. Hier komen zaken aan de orde, die de leden bezig houden. Serieuze zaken, maar ook zaken met een humoristische ondertoon. In het nieuwe millennium zal het stratenvolleybal worden georganiseerd door Berry en Erik (B.&H.) De coach heeft twee dingen met ballen. Geert heeft regelmatig te zachte ballen. Bertha vindt regelmatig een lege koelkast in de kantine. Christien heeft niets, maar haar Evert krijgt regelmatig een koude douche. De zaalwacht zal in de toekomst van verre herkenbaar zijn, door de zwaailicht die op hun tafel wordt geplaatst. Zijn ze dan nog niet te vinden, dan komt er een tweetonige hoorn bij. Een beachvolleybalveld bij de sporthal zou een welkome aanvulling zijn, om de volleyballoze zomer te overbruggen. Een spuitbus in de EHBOdoos voor het koelen van geblesseerde ledematen. Dan de daling van de omzet in de kantine. Volgens de deskundigen kwam dit o.a. door een verkeerde competitie indeling en trainingsschema. Volgens de coach is dit niet de ware reden. Ga weer terug naar het oude vertrouwde rode biermerk en late het groene merk in de Lente onder de bok staan.

Coach