



Column van een Coach

Het einde

Nr. 43

Aan alles komt een eind. Dit geldt ook voor *de Column van een Coach "Op 't randje van het net"*. Zoals iedereen inmiddels weet, stop ik aan het eind van dit seizoen met de training en coaching van de meiden van dames 1. Niet omdat ik het met hen niet meer zag zitten, maar in verband met een op te pakken studie van 2 jaar. Omdat ik nu echter geen coach meer ben, kan ik voor mijn gevoel deze column ook niet meer schrijven. Ik startte met deze column in het november/decembernummer van 1994. Naar aanleiding van de oproep van de redactie om kopij, beloofde ik hen in de toekomst voor elk nummer van Netwerk een bijdrage van een pagina in de vorm van een column. In het begin is dat het erg gemakkelijk. Je ziet een aantal misstanden en met een scherpe giftige pen draaf je lekker door. Op een gegeven moment plaatste mijn vrouw de opmerking of er geen positieve zaken binnen de vereniging gebeurden, omdat ik alleen maar kritisch over negatieve zaken binnen de vereniging schreef. Ik ging toen bij mijzelf te rade en kwam tot de ontdekking, dat er erg veel positieve dingen binnen onze vereniging gebeurden. Als ik de onderwerpen van de 42 columns bekijk, dan is er een groot scala aan onderwerpen behandeld. Het zijn er teveel om op te noemen. Ik ben bij het schrijven van deze columns wel tot de ontdekking gekomen, dat Thriantha een geweldige vereniging is. Het is eigenlijk een grote familie, die graag wil volleyballen. Wij willen graag winnen, maar niet ten koste van alles. Het plezier staat voorop. En dat is nu juist in mijn ogen een van de belangrijkste sleutels naar succes. Ik hoop dat dit in de toekomst zo zal blijven.

Coach