

Op 't randje van het net



Column VOOR een coach

Deze keer niet alleen een "column door een coach" maar zoals boven al aangegeven, ook onze speciale column VOOR een coach.

Wij, het team, van deze alom beruchte, bekende, luidkeelse, graag bierdrinkende, ook niet vies van een wijntje, fanatieke, coach willen hem bij deze bedanken voor de afgelopen 3 seizoenen. Mede dankzij hem konden we het laatste seizoen afsluiten met promotie naar de hoofdklasse.

Maar hiervoor moest op zaterdagmorgen 22 mei nog wel even geknokt worden tegen Menhir '74 en tegen EMS/Olhaco. De 1^e set tegen Menhir hebben we half slapend verloren, na deze nederlaag gingen onze ogen open en beseften we dat promotie niet zomaar aan komt waaien. De 2^e en 3^e set waren dan ook voor ons. Na ± 10 minuutjes rust moesten we aantreden tegen EMS/Olhaco, na een overwinning in de 1^e set, verloren we de 2^e, maar uiteindelijk na een spannende 3^e set (15-13), was de promotie binnen !!!!!!!!

Volgens outsiders mochten we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en werd Kramer (Johan, nog bedankt voor het "chauffeuren") ingeschakeld voor een luidruchtige tour door Schoonebeek. Tevens een mooi afscheid voor onze coach die, samen met de meeste speelsters van ons team, blij verrast was, toen de grote cabrio voor kwam rijden.

Coach genoeg gekletst; we willen je nogmaals hartelijk bedanken voor de afgelopen tijd, soms viel het niet mee met al die vrouwen (zelfs het tellen van de time-outs blijkt voor de coach een opgave te zijn); samen zijn we dit seizoen toch tot een goed eindresultaat gekomen.

MARTIN BEDANKT !!!