



(68) Over de Muur

Vandaag (9-11-2019) is het 30 jaar geleden, dat de Berlijnse muur viel. Deze muur scheidde Berlijn in oostelijk en westelijk deel. Het moest voorkomen, dat burgers uit het communistische Duitsland naar het kapitalistische westen konden vluchten. Ik zelf ben tijdens deze periode nooit in Oost Duitsland geweest. Wel was ik bekend met het nummer van het Klein Orkest, dat in 1984 het nummer "Over de Muur" uitbracht. In 1998 nam ik samen met 32 collega's uit 13 landen, deel aan de German Police Orientation Course in Munster. Dit was een seminar waarop de organisatie en werkwijze van de Duitse politie zou worden toegelicht. Tijdens deze seminar gingen we op bezoek bij de politie in Eisenach, een stadje in de deelstaat Thüringen dat deel uitmaakte van de voormalige DDR. We kregen daar een rondleiding en spraken met collega's, die ook de DDR tijd hadden meegemaakt. Na de rondleiding in het vervallen politiebureau kregen we uitleg over de politieorganisatie in de DDR tijd. Het allergrootste verschil was wel dat aan elk korps een politieke secretaris was gevoegd, die in wezen het korps stuurde. De persoonlijke verhalen maakte toen diepe indruk op mij. Vooral het verhaal van vlak voor de val van de muur. Elke maandag organiseerde de Evangelische kerk een demonstratieve rondgang door Eisenach. Zij kwamen dan ook steevast voorbij het politiebureau. De laatste maandag voor de val van de muur zaten twee collega's met pistolen en een automatisch wapen in het wachthokje. Zij hadden opdracht om te schieten als de demonstranten over het hek zouden komen. De collega vertelde van de angst om eventueel te moeten schieten op de demonstranten en van de angst in de ogen van de demonstranten om doodgeschoten te worden. Na de hereniging werd het gehele

West-Duitse plaatje in het oosten ingevoerd. Allerlei zaken werden afgeschaft, zoals het schoolsysteem, het gezondheidssysteem, de huisvesting enz.. Alle schoolboeken werden vernietigd. Bij de politie werden alle honden (super speurhonden twv 50.000 mark) afgemaakt. Bij ons bezoek was de huisvesting van de politie miserabel, de automatisering in een begin stadium. Wat toen heel erg stak was het verschil in salariëring omdat men slechts 86% tussen Oost-Duitse en West-Duitse dienders. Dit seminar maakte erg veel indruk op mij en wilde ik graag met jullie delen. Ook het liedje van het Klein Orkest “Over de Muur” doet mij altijd aan het verhaal van die voormalige Oost-Duitse collega denken.

Coach