



(79) Nieuws.

Toen ik een kind was, keken mijn ouders omstreeks 20.00 uur meestal naar het nieuws op de televisie. Als wij als kinderen dan lawaai maakten, riep mijn pa regelmatig: “Hol joe nou even stil. Het nais is er op”. Ze keken dan naar het acht uur journaal. Het was niet zo, dat wij dan moesten kijken of zo, maar dat begrip is kennelijk wel blijven hangen. Het is een algemeen begrip, maar wat is het nieuws eigenlijk? Volgens de encyclopedie omvat het nieuws alle informatie van een zeker algemeen belang die tot dusver aan publieke waarneming was onttrokken. Het gaat doorgaans over een recent feit, een actualiteit, waar collectieve belangstelling voor bestaat. Met de uitdrukking: het nieuws doelen we vaak op het radionieuws of het tv-journaal. Ook wordt nieuws omschreven als een bericht over iets dat nog onbekend is. Ik kan mij zelf het beste omschrijven als een nieuwsdier. Ik volg het nieuws in binnen- en buitenland op tv, in de krant en ook digitaal. Politiek, sport, regionaal nieuws en overig nieuws. Het begint 's morgensvroeg met de regionale krant. Op papier wel te verstaan. In de vakantie lees ik dezelfde krant digitaal. Onder het genot van een bakje koffie de krant uitpluizen. In mijn geval het regionale Dagblad van het Noorden. Overdag volg ik het nieuws via een aantal apps, die ik op de telefoon heb en 's avonds het journaal, nieuwsrubrieken en praatprogramma's op de TV. De laatste tijd bemerk ik echter bij mij zelf een bepaalde vorm van ongenoegen. Dat komt misschien ook wel door het beperkt aantal onderwerpen, die op dit moment ook pontificaal in het nieuws zijn. Neem de Corona pandemie en de laatste dagen de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Afgelopen week was er vanaf dinsdag 3 november aan de lopende band aandacht voor de presidentsverkiezingen in Amerika. Bij elke nieuwsrubriek of praatprogramma zaten Amerika deskundigen. Deze deskundigen zouden tijdens de uitzending live aangeven als er extra nieuws was of belangrijke uitslagen van de staten, zodat er direct kon worden overgeschakeld. Elke dag hetzelfde liedje. Maar er werd die hele

verdere week niet overgeschakeld. Het tellen duurde veel langer door de grote opkomst van de stemmers. In het weekend was er enig zicht op een voorlopige uitslag. Nog steeds is er nog geen officiële uitslag. De reden is algemeen bekend. Maar hele weekend dezelfde herhalingen op het journaal en nieuwsrubrieken. Net als bij het voetbal op NOS sport. Als je niet beter wist dan worden er in het weekend bakken doelpunten gemaakt. Meer dan honderd per weekend. Maar nee ook hier niets anders dan herhalingen. Zonder publiek, maar wel veel nep publiek geschreeuw. Oftewel fake. Wel erg gemakkelijk en een goedkope vulling van de zendtijd. Daarvoor was het niets dan Corona te voor en te na. Elk praatprogramma laat regelmatig zijn eigen deskundigen te pas en te onpas weer aanschuiven. Een aantal gespreksleiders proberen dan weer slimmer te zijn dan die deskundigen. Zij doen niets anders dan zenden en laten hun gasten niet uitpraten. Een dag later weer deskundigen, die dan weer een heel andere boodschap verkondigen. Heel veel gepraat om het gepraat om niets. Om maar niet te spreken van het zogenaamde lekken van informatie met betrekking tot de te verwachten maatregelen vooraf aan de persconferentie van Rutte en De Jong. Hier doen de journalisten van de kranten niet onder. Op bepaalde dagen werden bladen vol geschreven met de zin en onzin met betrekking Corona. Volgens mij was iedereen bij de krant bezig met een verhaaltje over Corona. Ik weet ook wel dat je niet om Corona heen kunt, maar zoveel verhalen dat gaat mijn pet te boven. Ik had soms het idee, dat er niets anders gebeurde. Op dit moment kan ik al wel voorspellen, waar de komende tijd de aandacht naar toe zal gaan. Het binnenlands nieuws wordt straks bepaald door het vaccin, dat er aan zit te komen en het vuurwerkverbod rond oud en nieuw. Het buitenlandse nieuws blijft gedomineerd door Trump en Biden. Ik kan dat nog wel begrijpen. Maar Ik wil alle programmamakers en gespreksleiders een uitspraak van Caroline Hopper van het Aspen Instituut mee geven: “we hebben niet minder discussies nodig, maar we hebben MINDER DOMME discussies nodig.

Coach